



Vliegtuigroute

De bemanning van de Gotha.IV 1065/16 crashte vermoedelijk op 29-september-1917 in de Zuiderzee. Aangenomen wordt dat men aan het kaas smokkelen was naar Duitsland.

Dit is het eerste vliegtuig dat in de Zuiderzee is neergestort.

Op 10 oktober 1917, werd het lichaam van Lt. Martin Emmler (geboren op 4 april 1886 Breslau), met schotwonden gevonden door de UK 125 van J.Wakker. Hij is op 13 oktober met militaire eer begraven in Kampen. Later herbegraven te IJsselsteyn–Blok B Graf 30.

Uffz. Heinz Schreiber is op 25 oktober 1917 om 08:00uur door Gerrit Berendsen (55 - politieman) en Wouter Fledderus (36 klerk), inwoners van Kuinre, op het strand te Blankenham (Zuideinde) gevonden. Een brief, die op het lichaam werd gevonden identificeerde hem als Hans Schreiber van Paderborn, Duitsland. Hij is op 25 oktober 1917 op de algemene begraafplaats te Blankenham begraven. Later herbegraven te IJsselsteyn–Blok A Graf 22.

Emiel Haes werd op 15 oktober door vissers uit Vollenhove gevonden. Hij werd op 18 oktober in Vollenhove begraven. Later herbegraven te IJsselsteyn–Blok A Graf 23.

Paal 013

Info: <http://www.airgunners.nl>

